



BROCHURE KERKELIJK HUWELIJK

Januari 2017

Parochie H. Augustinus:

Katwijk (Joannes de Doperkerk), Oegstgeest (H. Willibrordkerk),
Voorschoten (H. Laurentiuskerk), Wassenaar (De Goede Herder,
Sint Jozefkerk, Sint Willibrorduskerk)

TROUWEN VOOR DE KERK

Jullie willen gaan trouwen. Twee mensen die van elkaar houden, willen hun liefde in het huwelijk bezegelen. Hoe mooi kan dat zijn! Trouwen doe je altijd ook voor de burgerlijke stand. Maar als het katholieke geloof belangrijk voor je is, is het nog veel belangrijker en mooier om te trouwen in de kerk: je spreekt je huwelijksbelofte dan immers uit voor God en voor de Kerk!

In deze folder willen wij graag meer vertellen over hoe wij met het kerkelijk huwelijk omgaan binnen onze parochie.

Het kerkelijk huwelijk: wat is het?

Het kerkelijk huwelijk is een sacrament. Dat betekent dat het een teken is van Gods aanwezigheid in jullie leven en in jullie liefde voor elkaar, een teken dat jullie daadwerkelijk tot zegen wil zijn.

“God heeft man en vrouw voor elkaar bestemd opdat zij 'niet meer twee maar een' zijn (Mat 19,6): op die manier moeten ze de liefde leven, vruchtbaar zijn en zo een teken voor God zelf worden, die niets dan overstromende liefde is.”

(Youcat catechismus, par. 260)

Door wie wordt het huwelijkssacrament toegediend?

Man en vrouw dienen elkaar door hun ja-woord het sacrament van het huwelijk toe, ten overstaan van een priester of een diaken die daarvan getuige is namens de Kerk. Hij spreekt de zegen uit over het gesloten huwelijk.

Voorwaarde is, dat jullie in volledige vrijheid de huwelijksbelofte uitspreken, dat jullie een levenslange en exclusieve verbintenis met elkaar willen aangaan en dat jullie in jullie huwelijk open willen staan voor kinderen, als God die jullie wil geven.

Hoe bereiden we ons voor?

Omdat het huwelijk een levenslange verbintenis betekent, is het heel belangrijk dat jullie je goed voorbereiden op de huwelijks-sluiting. Vaak bespreekt een bruidspaar al een jaar van tevoren een huwelijkslocatie en een zaal voor het feest. Maar een goede innerlijke voorbereiding op wat het betekent om te gaan trouwen, vinden wij nog veel belangrijker. Daarom vragen wij jullie, je liefst een jaar

en minimaal een half jaar voor de gewenste huwelijksdatum aan te melden bij het secretariaat van de parochiekerk waar jullie willen gaan trouwen. Er zal dan vrij snel een gesprek met jullie plaatsvinden om samen te bekijken of een kerkelijk huwelijk in onze parochie mogelijk is, en of dat kan op de tijd die jullie vragen.

Vervolgens vragen wij, dat jullie deelnemen aan de Pre-marriage course of de Marriage-course die het Bisdom Rotterdam organiseert. In deze cursus van 5 bijeenkomsten verdiepen jullie je in jullie relatie, in wat jullie voor elkaar betekenen en in de manier waarop jullie met elkaar communiceren over de belangrijke zaken in jullie leven.

Dan zullen er nog twee of drie gesprekken volgen met de priester of de diaken die zal voorgaan in jullie huwelijksviering. In deze gesprekken maken jullie kennis met de voorganger en stellen jullie samen met hem de huwelijksliturgie samen.

Op welke dagen kunnen we kerkelijk trouwen?

Op een doordeweekse dag kan er in principe tussen 10 en 16 uur getrouwd worden, op zaterdag tot 12.00 uur.

Wie zingt er in de huwelijksviering?

Het parochiekoor zingt graag in jullie huwelijksviering, maar er zijn ook mogelijkheden voor eigen zang.

Wie versiert de kerk?

Voor het versieren van de kerk met bijvoorbeeld bloemen mogen jullie zelf zorgen.

Wat kost het om voor de kerk te trouwen?

Het secretariaat van de kerk waar jullie willen trouwen, kan jullie informeren over de kosten. Dit is een totaalbedrag waarin het gebruik van de kerk, het koor en de voorganger zijn inbegrepen. Willen jullie een eigen voorganger van buiten onze parochie meebrengen, dan moeten jullie die zelf apart betalen.

Aandachtspunten:

1. Het is belangrijk het kerkelijk huwelijk liefst een jaar en minimaal een half jaar voor de gevraagde huwelijksdatum aan te vragen bij het secretariaat van de parochiekerk waar jullie willen gaan trouwen.
2. Kort na jullie aanmelding volgt een gesprek om vast te stellen of jullie kerkelijk kunnen trouwen binnen onze parochie en of dat kan op de dag en de tijd die jullie vragen.
3. Voor een goede innerlijke voorbereiding op jullie huwelijk vragen wij jullie deel te nemen aan de bijeenkomsten van de Pre-marriage Course of de Marriage Course.
4. Daarna vinden er twee of drie gesprekken plaats met de priester of de diaken die zal voorgaan in jullie huwelijksviering.
5. Voor de kosten van de kerkelijke huwelijkssluiting en allerlei praktische vragen kunnen jullie contact opnemen met het secretariaat van de parochiekerk waar jullie willen trouwen.